



Skovänner

Skoklosters Slotts Vänners nyhetsblad
Redaktör och ansvarig utgivare Christer Nilsson

Nr 5. Juni 2017

Resan till Danmark och Skåne, ” den bästa av våra resor hittills”!



Det kan inte bli så mycket bättre för en Skokostervän än att få följa Bengt på jakt efter vad som blev kvar efter freden i Roskilde 1658, att få avnjuta danskt smørrebrød eller ledsagas runt till skånska slott och historiska platser av Gustaf Trolle Bonde.

Vi var 36 vänner som med Katarina Wennerholm som chaufför reste via Helsingborg och Helsingör till Fredriksborgs och Kronborgs slott, Louisiana och Roskilde i Danmark. Över Öresundsbron till Malmö och Lund, där Grand Hotell var vår bas för utflykterna till Kristianstad, Flyinge och Landskrona, Widtsköfle, Skarhult och Trolleholms slott. Slaget vid Lund 1676 upplevde vi genom Bengts levandegörande beskrivning i alla dess hemska faser, minnesmonumentet förkunnar att *”Her ligger kecke mend, hvis been oc blod er blandet.....”*



Gustaf var som sagt vår guide i Skåne och med sina rika kunskaper inom alla områden gjorde han vår upplevelse av den södra landsändan och dess historia till ett oförglömligt minne. Avslutningen på resan med lunch i källarvalven på Trolleholms slott med Gustaf som generös värd kommer vi heller inte att glömma i första taget. Jag upprepar det som bilden till vänster ska förmedla, *”ett stort tack Gustaf”!*

Till Bengt också ett varmt tack för ännu ett enastående researrangemang.

Drottningholms slott, slottsteatern och Kina slott var målet för vännernas endagsutflykt den 17 juni. Vår vän Lars Gundberg hade planerat en fantastisk dag med ett innehållsrikt program som tack vare det strålande vädret blev en total succé. De tjugofem ungdomliga deltagarna hade inga problem att intaga dagens pick nick lunch på gräsyrtorna i Engelska parken. Stort tack till Lars och till Else som hade fixat den suveräna lunchen!



Glad sommar!

Hälsningar
Christer
Ordförande och ansvarig utgivare