



Skovänner

Skoklosters Slotts Vänners nyhetsblad
Redaktör och ansvarig utgivare Christer Nilsson

Nr 6 september 2016

Vännernas resa till Slovakien, Ungern och Österrike 15 – 22 september.

Vi var 28 vänner inklusive reseledare Bengt Kylsberg som hade lyckats ta oss till Arlanda för avgång med OS 318 till Wien kl 06.30 på morgonen den 22 september. Där mötte oss buss och bussförare som skulle vara med oss i stort sett hela veckan.



Efter en och halv timmes resa var vi i Bratislava i Slovakien, där guiden till vänster tog emot oss. Om hon var till vänster politiskt var svårt att avgöra eftersom hon kapade alla politiker i Slovakien jäms med fotknölnarna. Färgstark, men inte en kandidat till vårt team av ambassadörer. Hon skrämde oss garvade 70-plussare till att knappast våga framföra några frågor alls, medvetna som vi blev om risken att fel fråga kunde ge smäll på fingrarna. Från Bratislava åkte vi vidare till Budapest, där vi efter en gemensam middag och lång första dag lätt vaggades till sömns på Mercure City Hotel.



Vännerna har nu också en egen ambassadör i Budapest, Christina Gergely, på bilden till höger motsvarade alla krav och accepterade villkoren. Dag tre besökte vi slagfältet vid Mohacs där turkarna spöade de kejserliga trupperna 1527 och vi var även i närheten av platsen för returmötet 1687, då Nils Bielke hjälpte kejsaren till revansch. Allt detta krigande sköljde vi ned vid ett besök



på vingården Halasi i Villany. I staden Pécs, kulturhuvudstad 2010, välkomnades vi av en festivalstämning som överröstade allt som vår guide försökte berätta. Vi fruktade att de 35 000 studenterna i staden skulle spolierna all nattro för oss, men till allas vår förvåning sloknade ungdomarna före oss. Det blev tvärtyst på gatorna redan vid halvniosnåret, men vi befarade ändå fortsatt tjo och tjim dagen därpå, varför vi bestämde oss för att lämna Pécs tidigt nästa dag. Vi drog vidare mot Héviz och dess termalsjö med spa, där vi badade i det 32° varma vattnet och



efteråt lät oss masseras till förnyad spänst och rörlighet. Dag fem åkte vi tillbaka in i Österrike, där första anhalten blev Graz med guidad rundtur samt ett besök bland kulor, krut och musköter i stadens Landeszeughaus. Nästa dags stora upplevelse var slingrande vackra vägar upp till det magnifika Benediktinerklostret i Melk.

Efter lunchen fortsatte färden norrut mot Wien, dit vi anlände sent på eftermiddagen den 20 september och tog in på Hotel Strudlhof. På kvällen höll vi vår egen Wienkongress i hotellets bar, där vi utvärderade resan så långt vi nu hade kommit och sammanfattade synpunkter på vad som kan göras om möjligt ännu bättre inför kommande resor. En heldag med guidad rundtur i det kejserliga

Hofburg, Schwedenplatz och Schönbrunn avslutades med gemensam middag i Grinzing. Birgitta Kleisinger var vår förträfflige guide under stadsbesöket och hon kvalificerade sig med råge till posten som Vänföreningens ambassadör i Wien.

Jag avslutar den här krönikan med att ge er namnen på våra hittills utnämnda ambassadörer, tveka inte att kontakta dem när du besöker deras stad.

Ivo Asmus Greifswald pomeranica@uni-greifswald.de , Serhat Paktas Istanbul serhat@pakerotravel.com , Kristel Vaino-Sävborg Tartu kristelvaino@hotmail.com , Jauhen Zubovich Minsk litvin20006@yandex.ru , Krisztina Gergely Budapest gkrisz123@gmail.com samt Birgitta Kleisinger Wien birgitta.kleisinger@aon.at
Bästa hälsningar Christer