



En kanonstart på 2017

Inledningen av Vänföreningens tjugonde verksamhetsår kunde inte vara bättre! Innan frostnätterna upphört och med ett lätt snöfall och bara 3 plusgrader den 9 maj har vi redan hunnit med att genomföra arrangemang som lockat tillsammans 170 Vänner!

Året inleddes med Årsmötet på Historiska Museet den 11 mars, vilket jag utförligt beskrev i mitt förra nyhetsbrev. Vi fick där stifta närmare bekantskap med Maria Jansén, chef för den nya myndigheten Statens Historiska Museer, i vilken Skoklosters Slott kommer att ingå från och med 1 januari 2018. Vi drygt 70 närvarande Vänner var överens om att mötet med Maria Jansén var en positiv ny bekantskap, som lovar gått för framtiden.

Föreläsningsserien "Vändpunkter i historien" har blivit en stor succé redan efter de tre första föreläsningarna av totalt åtta. Serien inleddes den 26 mars med *Det tidiga 1800-talet, en vändpunkt för Sverige*, då Bengt Kylsberg och Mårten Hougström Johan och Magnus Bengt beskrev den Norge. Mårten, expert vid den här tiden för



tillsammans berättade om perioden med Karl XIII, Karl XIV Brahe och kopplingarna mellan Skokloster och kungahuset. viktiga vändpunkten med förlusten av Finland och unionen med på kungahuset, berättade initierat om kungligheterens förtjusning Rosersbergs, Skoklosters och Rosendals slott.

Vid den andra föreläsningen fick vi återknyta kontakten Jan Hjärpe, som talade om "Den arabiska våren och vad som hände sedan".

Den 7 maj var det så dags för den tredje föreläsningen i serien och nu fick vi förkovra oss i ämnet "Kirurgins historia från antiken till nutid" med ytterst sakkunnig ledning av professor emeritus Henry Johansson.



Vårens föreläsningar avslutas den 21 maj med en annan historisk vändpunkt, åtminstone om man ska tro doktoranden i historia vid Linköpings universitet Erik Petersson som kommer tala om "Fursten av Norden: Kristian Tyrann". Det som hände under de här decennierna i början av 1500-talet kom att forma Norden ända till idag, femhundra år senare, hävdar Erik Petersson i sin nya bok.



Nästa vecka startar vi resesäsongen, i år blir det fyra resor till spännande resmål. Den första resan går till Skåne och Danmark den 15-20 maj, den andra, en endagsutflykt den 17 juni, går till Drottningholms Slott, den tredje resan gör vi den 18-20 augusti till Åbo och resandet avslutas den 11-18 september med en repris på en resa som vi gjorde 2003 till Polen. Lyckliga alla som var ute i tid och bokade sig på resorna!



Skoklosters Slott öppnar en ny utställning den 1 juni, Jane Austins värld, där man på öppningsdagen kan följa med på visningen eller mingla i sina egna bästa empirkläder.

Läs mer om slottets rika utbud av aktiviteter och upplevelser på

<http://skoklostersslott.se/sv/kalendarium>

Söndagen den 27 augusti har vi traditionsenligt vår stora festmiddag i slottet som även i år kommer att överraska deltagarna med ett häftigt historiskt lustspel.

Höstens föreläsningar kommer att uppmärksamma några av de viktigaste vändpunkterna i historien, Finland 100 år, ryska revolutionen för 100 år sedan, reformationen, boktryckarkonsten och vetenskapshistoria med fokus på människans fascination för rymden.

Väl mött till detta spännande år hälsar
Christer redaktör och ordförande