



## Skovänner

Skoklosters Slotts Vänners nyhetsblad

Redaktör och ansvarig utgivare Christer Nilsson

Nr 7 September 2017

### Vännernas resa till Polen – en spännande, gripande och lärorik upplevelse.

Trettiofyra förväntansfulla Vänner mötte upp på Arlanda kl 06.00 på morgonen den 11 september för avresa med LOT till Warszawa, där vår buss med polsk chaufför väntade. Vi reste västerut mot Wrocław, tidigare Breslau i Tyskland och som vanligt begåvades vi med intressanta föreläsningar i vårt bussburna senioruniversitet. Först ut var Hellena Willén som gav oss en presentation av Johannes Evangelista Purkinje, professor i fysiologi i Breslau 1823 och senare professor i sin hemstad Prag, berömd för viktiga upptäckter inom den mikroskopiska kroppsbyggnaden. Stort tack Helena för ännu en intressant föreläsning!



I Wrocław fick vi en guidad stadsrundtur i regn, och bekantade oss med stadens symbol ”gnomerna”, inte att förväxla med de sköna damerna som på bilden skiner i kapp med solen på morgonen den 12:e, då vi reste vidare mot Czeszochowa, den Svarta Madonnans stad. Det var enligt legenden hon som skyddade klostret och räddade Polen undan en total ödeläggelse när Karl X och hans överlägsna styrkor misslyckades i sitt grymma uppsåt 1656.

Efter klosterbesöket for vi vidare mot Krakow och vårt hotell Polski, där vi ska tillbringa två nätter. På morgonen den tredje dagen väntade vår



svensktalande guide Anna Grzechynka på att ta oss med på en hel dags rundtur i Krakow. Vi besökte Mariakyrkan, universitetet och Nationalmuseet med Leonardo da Vinci's målning ”Damen med Hermelinen”, en dam som för de kommande tjugo åren kommer att pryda omslaget till vännernas nya Gästbok. Som avslutning på stadsturen besökte vi det kungliga slottet Wawel, där Bengt gav oss och guiden Anna en lektion om vad som skiljer varumärket Les Gobelins från bildvävda tapeter. På kvällen åt vi middag på Szara vid stora torget och särskilt inbjuden till middagen var vår guide Anna.

Hon hade av en enhällig vänkrets utsetts till föreningens ambassadör i Krakow och dekorerades vid middagen av ordföranden med vår pin efter att ha godkänt de villkor som följer med utnämningen. Mer om våra ambassadörer längre ner i texten.

Den fjärde dagen blev lång dags färd mot natt. Ett intensivt och välmatat program visade sig inte hålla när polska Vägverket bestämt sig för att blockera vår väg genom omfattande vägarbeten som beställdes på närmare fem timmar. Vi såg ett av Polens mest berömda slott i Lancut, en timrad kyrka och renässansslottet Krasiczyn innan vi lämnade Polen för ett besök i Ukraina och den tidigare polska staden Lwów. Vi skulle enligt planerna ha anlänt till hotell Nobilis kl 18, men snubblade in



först vid midnatt och möttes av en enastående gästvänlig och omtänksam personal som hade omvandlat vår tre-rätters middag till en nattlig picknick som kommer att bli oförglömlig.

Trots nattens strapatser var alla vännerna på hugget inför en spännande stadsrundtur. Vi såg en stad, vars utveckling har stått stilla de senaste 70 åren och där stadsborna storögt studerade vår västerländska buss och de utomjordingar som skymtade i bussfönstren. Spårvagnsföraren på bilden hade dock inte tid att granska oss, hon var fullt sysselsatt med att växla in på ett nytt spår, vilket hon gjorde genom att skifta trådar i elsystemet! Gränsövergångarna in och ut ur Ukraina var spännande och gick smidigare än Bengt hade befarat, kontrollen av att vi inte blivit fler eller färre utfördes av bistra tullare på mindre än två timmar i båda riktningarna. Glada över att vara tillbaka på Polens högklassiga vägar, kom vi först till idealstaden Zamosz och därefter till en av Polens största städer Lublin.



Nu hade det blivit lördag den sjätte dagen och besök i det forna koncentrationslägret Majdanek strax utanför Lublin stod på programmet. En ung judisk guide gav oss en mycket känslös återgivning av de fasansfulla förödmjukelser som fångarna utsattes för innan den slutliga förintelsen. Alla var vi djupt berörda av vad vi sett och hört under besöket i Majdanek och de 17 mil till Warszawa ägnades mycket åt att begrunda hur så mycken ondska och grymhet som kan åstadkommas av människor.





Före middagen på *Smaky Warszawy* samlades vi över en drink för ett *Warszawapaktsmöte*, där vi sammanfattade intrycken från resan och gick igenom vad som kan göras ännu bättre inför kommande resor. Se mer om det nedan.

Söndagen i Warszawa bjöd på guidad busstur och rundvandring i staden med reseledaren i spetsen för den invaderande truppen. Vi intog slotten Ujazdowa och Wilanow och vi var tillbaka i Lazienki-parken, där vi vid Polenresan 2003 mottog det tragiska beskedet att Anna Lindh hade avlidit efter knivöverfallet på NK.

Vi avslutade dagen med en magnifik middag i restaurang Marconi på Hotell Bristol.

Måndagens förmiddag ägnades åt egna strövtåg, några valde shopping, andra åkte upp i Stalins gåva till Warszawa, det Monstruösa kulturpalatset och andra besökte ghettoområdet och det nyligen öppnade museet där, som återspeglar den 1000-åriga judiska historien.

Vår busschaufför tackades av med en penninggåva på 340 zloty och Göran Hultgren höll ett trevligt tacktal i bussen till Bengt och övriga medverkande i programmet.



### Våra ambassadörer

Vi har alltså fått en egen ambassadör i Krakow, Anna Grzechynka. Hon blir vår sjunde kontaktperson och här följer namn och e-postadress till samtliga

Asmus Ivo ([pomeranica@uni-greifswald.de](mailto:pomeranica@uni-greifswald.de))

Gergely Krisztina ([gkrisz123@gmail.com](mailto:gkrisz123@gmail.com))

Grzechynka Anna ([turystyka@mediusz.pl](mailto:turystyka@mediusz.pl))

Jauhen Zubovich ([Litvin20006@yandex.ru](mailto:Litvin20006@yandex.ru))

Kleisinger Birgitta ([birgitta.kleisinger@aon.at](mailto:birgitta.kleisinger@aon.at))

Paktas Serhat ([serhat@pakerotravel.com](mailto:serhat@pakerotravel.com))

Väinö Sävborg Kristel ([kristelvaino@hotmail.com](mailto:kristelvaino@hotmail.com))

Greifswald

Prag

Krakow

Minsk

Wien

Istanbul

Tartu

Samtliga ambassadörer ser med glädje fram emot att få hjälpa en Skoklostervän med råd och anvisningar inför eller under ett besök i deras stad. Tveka inte att kontakta vår ambassadör!

### Warszawapaktsmötet

Vid vårt möte framkom följande synpunkter av betydelse för våra framtida resor.

- Färre resdagar, mindre geografisk spridning och därmed mindre busstid
- Tema/mål för resan
- Längre förberedelsetid inför middagar
- Audioguide modell Warszawa som guiden tillhandahåller
- Gemensamma middagar men företrädesvis luncher på egen hand
- Förbeställning av vinpaket i syfte att undvika långa väntetider vid betalning?
- Undvik långbord, beställ småbord
- Vatten och frukt ombord i bussen
- Fungerande toalett i bussen

Synpunkterna kommer att beaktas inför 2018 års resor.

Hälsningar

Christer

Ordförande, redaktör och ansvarig utgivare