



Skovänner

Skoklosters Slotts Vänners nyhetsblad
Redaktör och ansvarig utgivare Christer Nilsson

Nr 7 November 2016

Vänresan till Normandie och Flandern

Vårt rikliga utbud på resor det här året avslutades med ännu en succé i Normandie och Flandern den 10 – 14 november. Vi var sexton deltagare som under suverän ledning av Bengt Kylsberg fick vara med om att uppleva fyra av historiens viktigaste krigshändelser. Genom "Bayeux-tapeten" fick vi en fantastisk återgivning av slaget vid Hastings 1066 och i Azincourt besökte vi platsen där de engelska pilbågsskyttarna besegrade en mångfalt större fransk styrka år 1415 i det s.k. 100-årskriget. I Ypres i Belgien såg vi några av de värsta krigsskådeplatserna under det första världskriget och på stränderna vid Utah, Omaha, Gold, Juno och Sword beach kunde vi följa den makalösa invasionen på D-Dagen 6 juni 1944.

Men, låt oss ta det i rätt ordning. Vi flög till CDG-flygplatsen i Paris, där vår chaufför *Pascal* med buss mötte och tog oss till Caen och vidare till Hotel Lion d'Or i Bayeux. Gemensam middag i chambre séparée på kvällen och välkommen sömn efter en lång resdag gjorde oss laddade för att tillbringa en dag på invasionskusten. Vi var alla



mycket förväntansfulla när vi lämnade hotellet på morgonen den andra dagen. Else och Carl-Ulrik var som synes så ivriga att komma iväg att Bengt har svårt att hänga med. På plats förbereder sig en halv pluton stridslystna vänner för dagens första invasion, den på Utah beach och i kyrktornet i staden St Maire Eglise hänger fortfarande efter 72 år fallskärms-soldaten John Steele kvar i form av en docka.



Svedenståls – åtminstone Britt-Marie - och Larssons var imponerade av den beslutsamhet och kamplust hos de allierade som statyn "*Ever forward*" visar. Jan-Erik har hittat ett intressantare objekt. Kanske var det den amerikanska krigskyrkogården eller bron Pegasus som intogs av amerikanska soldater i en nattlig landning med ett glid-flygplan bakom ryggen på den lika förvånade som chockade tyska bevakningsstyrkan.



Den tredje dagen inleddes med ett besök i *Musée de la Tapisserie* i Bayeux, där vi till svensktalande audioguide kunde följa den fantastiska 70 meter långa bildberättelsen om Haralds och Vilhelms strid vid Hastings 1066 på Bayeux-tapeten. Vilket enastående konstverk!



Via Rouen, där vi åt lunch på Frankrikes äldsta auberge, kom vi några minuter för sent till det lilla muséet i Azincourt. Bengt hade hoppats att vi där skulle få ta del av berättelsen om slaget den 25 oktober 1415, men det gick inte alls, föreståndaren för muséet ville hem och fira lördagskväll. Istället körde vi på slingriga småvägar till Ypres och hotell Albion.

Söndagen den 13 november inleddes med en stadsvandring och besök på det stora muséet *Flanders Fields Museum* i Ypres, som helt handlar om det första världskrigets fasor, vilka var särskilt fasansfulla i och omkring Ypres.





Efter lunch besökte vi några av de mest skrämmande krigsskådeplatserna, krigskyrkogårdar och kullar och diken för vilka hundratusentals unga män fick offra sina liv helt i onödan.

Här har Bengt i en skyttegrav mött en fransman i basker - spelad av Dag- medan Göran är fullt upptagen med att ringa efter förstärkning eller förevigande av händelsen. På kvällen kl 20.00 var vi plats vid det brittiska monumentet *Mening Gate* för att lyssna till *Last Post*, en minneshögtid som ägt rum varje kväll sedan 1928 med undantag av åren under andra världskriget då ceremonin hölls i London.

Ännu en fantastisk resa med Bengt som reseledare var därmed slut, måndagen den 14 november packade vi bussen och åkte till flygplatsen Zaventem i Bryssel för hemfärd.



2017 års resor

Tisdagen den 29 november träffas styrelsen för att planlägga och besluta om 2017 års resor. Direkt efter mötet kommer jag att skicka ut reseprogrammet med resmål och datum, så att alla vänner kan göra markeringar i sina kalendrar.

Vännernas bidrag till Skoklosters Slott 2016

Vid styrelsemötet den 29 november kommer styrelsen också att ta beslut om ett av de största bidragen i föreningens historia, närmare 90 000 kr för 2016. Det är styrelsens förhoppning att vi tillsammans med Slottsledning och Myndighetsledning kan finna en tidpunkt för en liten ceremoni, till vilken Vännerna bjuds in för att närvara vid överlämnandet av gåvan.

Föredrag av vår egen expert på kunglig historia

Mårten Hougström – medlem och skapare av vår framgångsrika facebookside - arrangerar måndagen 16/1 kl.18.30-20.30 en träff med ett föredrag om dynastin Holstein-Gottorp i Sverige, som regerade 1751-1818 genom kungarna Adolf Fredrik, Gustaf III, Gustaf IV Adolf och Karl XIII.

Föredraget äger rum på Anderstorpsvägen 16 i Solna. Deltagaravgiften är 80 kronor och då ingår kaffe/te + kaffebröd i pausen. För mer information och anmälan kontakta Mårten via mail marten.hougstrom@bredband.net eller telefon 070-565 37 55.

Nya medlemmar tillkommer hela tiden

All nyrekrytering av medlemmar sker genom befintliga medlemmars eget nätverk. Unna också du dina vänner glädjen att bli medlemmar i Skoklosters Slotts Vänner och få del av vår härliga gemenskap på resor och slottsarrangemang.

Kära hälsningar

Christer

Ordförande och nyhetsredaktör